

DE STRIJD TEGEN HET 21 STE-EEUWSE

GEWELDDADIGE EXTREMISTISCHE TERRORISME

ISIS

AL-QAIDA IN IRAK EN SYRIË

“ EEN AANRADER OM TE LEZEN:
Het Islamitische Selefie standpunt betreffende
extremistische opstanden; in het licht van de
Qor'aan en de Profetische overleveringen ”

■ BEZOEK ONZE WEBSITE
WWW.AN-NASIEHA.NL

– 1. DE ISLAMITISCHE BOODSCHAP

Het belangrijkste onderdeel en het grootste fundament van de islam is de oproep tot de aanbedding van Allaah, de Almachtige God. Dit zonder dat men partners aan Hem toeschrijft in enig aspect van aanbedding. Dit was het uitgangspunt van de oproep van alle boodschappers. Van Noach tot Mozes tot Jezus en uiteindelijk Mohammed ﷺ Allaah heeft gezegd: **'Wij zonden een boodschapper naar elk volk, zeggende: Aanbid alleen Allaah en verlaat de aanbedding van valse goden.'** (Qor'aan 16:36)

– 2. SELEFISTISCHE ISLAAM VEREIST DAT DE MOSLIMS RECHTVAARDIG EN VRIENDELIJK OMGAAN MET DE NIET-MOSLIMS

Allaah zegt in de Qor'aan: **'Allaah verbiedt jullie niet om rechtvaardig en vriendelijk om te gaan met degenen die jullie niet bevechten vanwege religie, en (degenen) die jullie niet uit jullie huizen verdreven. Voorzeker, Allaah houdt van degenen die rechtvaardig handelen. Het zijn slechts zij die jullie bevechten omwille van religie, en jullie uit jullie huizen verdreven, en hielpen om jullie te verdrijven, waarover Allaah jullie verbiedt om vriendschap mee te sluiten.'**

(Qor'aan 60:8-9) De profeet Mohammed ﷺ legde hetgeen werd geopenbaard in de Qor'aan uit aan zijn metgezellen. Vervolgens handelden zij hiernaar. De profeet ﷺ trad de vijand tegemoet in de strijd, maar hij bleef altijd rechtvaardig. Hij deed vrouwen, kinderen en degenen die niet vochten, nooit kwaad. Soms sloot hij verdragen met de grootste vijanden, in de hoop dat daar iets goeds uit zou komen. Hij sloot vredesverdragen met de joden van Medinah, de afgodendienaars van Mekka en de christenen. Dit zijn feiten die men niet kan ontkennen. Islam is niet, zoals door sommigen beweerd wordt, een bloeddorstige religie. Noch wil de islam vechten omwille van het vechten. Helaas hebben de huidige "extremistische islamisten" de schoonheid van de islam beschadigd, het concept van *jihad* verdraaid en vele mensen verjaagd van het onderzoeken van de werkelijke boodschap van de profeet Mohammed ﷺ **'Voorwaar, in de boodschapper van Allaah hebben jullie een goed voorbeeld.'** (Qor'aan 33:21)

– 3. JIHAD IN DE ISLAAM HEEFT DUIDELIJKE RICHTLIJNEN

Er zijn verschillende soorten *jihad* in de islam. Eén hiervan is de *jihad* op het slagveld in een reguliere rechtmatige oorlog. Hierop volgen een aantal belangrijke principes en richtlijnen van *jihad*, volgens de uitspraken van de selefie-geleerden:

1- Oorlog wordt verklaard door leiders en overheden, niet door individuen, opstandelingen, prekers vanuit hun preekstoelen of via social media! Deze onafhankelijke *jihad*-verklaringen en oorlogvoeringen, worden in de islam niet als zijnde legitiem beschouwd. Een voorbeeld van een legitieme oorlogsverklaring was de eerste Golfoorlog in 1990/1991; nadat Koeweit werd binnengevallen door het Iraakse leger,

onder leiding van Saddam Hoessein. Hierop beschermde Saoedi-Arabië haar grenzen door middel van een geworven leger, aan de hand van een bondgenootschap met andere landen.

2- De moslim sluit zichzelf aan bij een legitiem leger dat onder de autoriteit van een leider van een islamitisch land staat. Een leider met autoriteit en die een regeringsapparaat tot zijn beschikking heeft. Milities en opstandelingen worden niet als legitiem beschouwd, noch beschikken zij over enige vorm van legale autoriteit.

3- Het islamitische leger (*onder leiding van legitiem leiderschap*), dient de mogelijkheid en de benodigde kracht te hebben om te vechten of om een aanval af te weren, indien zij hun land verdedigen. Als men de noodzakelijke mogelijkheden niet heeft, dan dient men de vijand niet tegemoet te treden in de strijd. In zo'n situatie is het toegestaan voor de moslims om zich terug te trekken en vredesverdragen te sluiten.

4- Degenen die niet meevechten mogen niet gedood worden, noch mogen ze schade ondervinden tijdens conflicten en gevechten. Hieronder vallen vrouwen, kinderen, monniken, afgezanten, leraren, verplegers, artsen, hulpverleners en anderen. De *jihadistische* opvatting dat alle niet-moslims legitieme doelwitten zijn, staat haaks op de islamitische leer.

5- Het is toegestaan voor overheden van islamitische landen om vredesverdragen te sluiten met niet-moslims voor het algemeen belang van hun bevolking en om conflicten te beëindigen. Het volk dient zich te houden aan deze verdragen en het is hen verboden om deze verdragen te schenden. Ongeacht of de leiders van de moslims vroom of onderdrukkend zijn. Het is niet toegestaan om degenen die vallen onder een beschermingsverdrag schade te berokkenen. De profeet ﷺ zei: **'Wie een niet-moslim, die onder een verdrag valt, doodt, zal de geur van het paradijs niet ruiken.'**

6- *Jihad* wordt enkel en alleen gevoerd omwille van de Almachtige God; voor Zijn religie. Oprecht en eerlijk zoekende naar Zijn tevredenheid en gebaseerd op duidelijke tekstuele richtlijnen. Men voert geen jihad omwille van persoonlijk gewin, stammen-eer, rijkdom, politieke partijgeest, nationalistische doeleinden, het lessen van bloeddorstigheid, het verkrachten en plunderen, reputatie, faam of avontuur.

— 4. JIHAD VANUIT HET OOGPUNT VAN DE EXTREMISTEN

"Er zijn dus extremisten die de *jihad* in elke situatie verplicht stellen, zonder dat men voorwaarden of principes hanteert. Zij doen dit zelfs wanneer de moslims zwak en machteloos zijn. En zelfs wanneer zij geen leider boven zich hebben. Dus ééniéder bevecht de 'vijand' en werpt zichzelf in de strijd en schermutselt zonder dat er een legitiem leiderschap is. En zij doden de niet-moslims, die zij niet mogen doden. Zij doden de mensen die een verdrag hebben met de islamitische landen en zij doden degenen die beschermd worden door middel van overeenkomsten en verdragen. Dit is dus extremisme en geen *jihad*. Deze extremisten gaan zelfs nog verder, door het opblazen van huizen, wooncomplexen en bebouwde delen van de steden. Zij doden moslims en niet-moslims, jong en oud en mannen en vrouwen zonder enige genade. Zij vullen de moslims en de niet-moslims, die onder de bescherming van de islamitische overheden staan, met terreur en angst. En dan hebben ze het brutale lef om dat *jihad* te noemen! Integendeel,

dat is geen *jihad*, maar verderf. Zij sleuren de moslims mee in het kwaad, vernietiging en de ondergang. *Jihad* kent voorwaarden en overheidsprincipes, die verduidelijkt zijn in de boeken van Qor'aan exegetische, Profetische overleveringen en islamitische jurisprudentie." (Samengevat uit de uitspraken van Sheikh Dr. Saalih alFawzaan, Riyad, Saoedi Arabië)

– 5. DE MEEDOGENLOZE SLACHTPARTIJEN IN SYRIË EN IRAK UIT NAAM VAN JIHAD.

De opkomst van ISIS, IS of al Qaida in Irak in de 21e eeuw, is eigenlijk geen nieuw fenomeen. Al eeuwenlang hebben moslimoverheden te maken met dergelijk rebellengroepen die in de islamitische terminologie bekend staan als de *kharidjieten*. Samen met de *sjiieten* (alom vertegenwoordigd in het hedendaagse Iraanse regime), hebben de *kharidjieten* nooit een andere autoriteit erkend dan die van hunzelf. Hun doel is om de macht te grijpen en om een regime van genadeloze barbaarsheid op te zetten. Dit alles in de naam van 'gerechtigheid'! De vooraanstaande Syrische selefie-geleerde en historicus die meer dan zeven eeuwen geleden stierf- Ibn Kathir, schreef de volgende woorden die vandaag de dag sterk nagalmen. Woorden waar men het indrukwekkende inzicht van deze geleerde in ziet. Hij zei over de *kharidjieten*: **'Als zij ooit sterk zouden worden, dan zouden ze op de hele wereld, inclusief Irak en Syrië, verderf zaaien. Ze zouden geen kind, jongen of meisje, noch een man of een vrouw, met rust laten. Dit is omdat zij vinden dat de mensen verderf zaaien. Verderf dat alleen verbeterd kan worden door middel van massamoorden!'** (zie *Al-Bidaayah* 10/584-585). Dit is een onaangename herinnering aan hetgeen er kan gebeuren wanneer deze extremisten de mogelijkheid krijgen om onbepakt uit te breiden. Vandaag de dag zien we hoe deze woorden van Ibn Kathir werkelijkheid zijn geworden; aan de hand van ISIS en andere *jihadistische* opstandelingen in Irak, Syrië en elders. Deze moordenaars voeren in naam van de islam massamoorden uit, vanuit de gedachtegang dat verbetering alleen maar plaats kan vinden door middel van massamoorden. De moorden die begaan worden door IS, al Qaida en andere extremistische groeperingen, zijn erger dan de moorden die begaan worden door zondaars; omdat zondaars niet beweren dat ze een vrijbrief van God hebben om te doden. Dit terwijl de extremisten beweren dat de Almachtige God hen deze slachtpartij heeft bevolen. Zij geloven daarom dat zij het werk van God uitvoeren! Om deze reden dient de reactie op deze extremistische ideologie uitgedacht te worden, stevig gegrondvest vanuit de islamitische doctrine. Op theologisch niveau moet er tegen deze extremisten gevochten worden met Qor'aanische teksten en profetische overleveringen die ondersteund worden door uitspraken en geschriften van de eerste generaties moslimgeleerden. Dit heeft een dubbele werking.

Ten eerste; zal dit helpen om de *jihadistische* propaganda machine, die beweert de Qor'aan en leringen van de profeet Mohammed ﷺ te volgen (wat uiteraard niet waar is), uit te zetten.

Ten tweede; wanneer nietsvermoedende moslimjongeren -met name uit het Westen-, deze weerleggingen lezen en beluisteren, dan zullen ze door de valse argumenten van de extremisten heen prikken. >

– 6. HET HERKENNEN VAN EEN EXTREMIST OF MENSEN DIE KLAARGESTOOMD WORDEN VOOR GEWELDDADIG EXTREMISME

Er zijn bepaalde tekenen en kenmerken van een extremist, die duidelijk zijn voor degene die weet waar hij op moet letten. Het herkennen van deze tekenen is essentieel voor degenen die de radicalisatie van moslimjongeren in het Westen willen bestrijden. Een paar van deze kenmerken zijn:

1. Ze laten de jeugd zich constant focussen op de politieke situatie van islamitische regimes en het Midden-Oosten. Ze maken dit tot het middelpunt van de religieuze discussie.
2. Het openlijk bekritisieren van islamitische regeringsleiders, die zij als tirannen zien. En het oproepen naar opstanden in islamitische landen. Dit doen zij onder het mom van: ' *Het oordeel is alleen aan Allaah*'. Een uitspraak die door de extremisten misbruikt wordt.
3. Het prijzen van de leiders van extremistische ideologieën; zoals Sayyid Qoetb (*stierf in 1966*). Qoetb wordt door *jihadisten* over de hele wereld vereerd, van ibn Laden en Ayman az-Zawahiri tot Anwar El-Awlaki en abu Qatada. Hij was een prominent leider van de Egyptische groepering ' *De Moslimbroederschap*'. Zijn schrijfwerken zijn wijdverspreid en naar talloze talen vertaald, waaronder het engels en het Nederlands. De *-in de Verenigde Staten geboren-* terrorist van jemenitische afkomst, Anwar El-Awlaki, zei zelfs dat hij dusdanig onder de indruk was van de werken van Sayyid Qoetb, dat hij zijn aanwezigheid voelde in zijn gevangeniscel!
4. Extremisten (*kharidjieten*) en degenen die door hen beïnvloed zijn, kenmerken zich doordat ze degenen die het niet met hun geopolitieke visies eens zijn, ongelovig verklaren. Zij beschouwen regeringsleiders, die zich zondig of tiranniek gedragen, als ongelovigen. Het verklaren van moslims tot ongelovigen, wordt in de islamitische terminologie ' *takfir*' genoemd. Daarom worden deze extremisten ook vaak ' *takfuries*' genoemd.
5. Extremisten in het Westen zullen vaak gewelddadige activiteiten door ' *jihadistische*' groepen verheerlijken. Of dit nou gaat om zelfmoordaanslagen, onthoofdingen van gijzelaars, het vermoorden van niet-moslims etc. Men vindt in hun uitspraken geen veroordeling terug van zowel dit gewelddadige extremisme als hun leiders.

– 7. MEN MOET ZICH NIET LATEN MISLEIDEN DOOR DE OGENSCHIJNLIJKE VROOMHEID VAN DEZE EXTREMISTEN

Meer dan duizend jaar geleden zei de sefie-geleerde **Al-Adjoerrie** over de extremistische rebellen: ' **De geleerden van vroeger noch die van tegenwoordig verschilden van mening over de *kharidjieten*. Zij beschouwden hen als kwaadaardige mensen die ongehoorzaam waren aan Allaah en Zijn boodschapper, ondanks dat zij baden, vasten en zich inspanden voor daden van aanbidding. En dit alles was van geen enkel nut voor hen.**' (*ash-Shariah 1/135*).

Een andere geleerde, Ibn al-Jawzi (stierf 1200 n.C.) zei: 'Zij stonden het toe dat kinderen vermoord werden, maar stonden het eten van hetgeen de bomen voortbrachten niet toe wanneer hier niet voor betaald was. Zij putten zich uit in aanbidding en bleven vaak wakker. Toch hieven zij hun zwaarden tegen de moslims. Zelfs de duivel had zich hun verdorvenheid niet kunnen inbeelden!' (Talbies Iblies blz. 91)

– 8. WAT MOET IK DOEN ALS IK EXTREMISTEN KEN DIE OPROEPEN TOT OF PLANNEN MAKEN OM, TERRORISTISCHE AANSLAGEN TE PLEGEN?

Het standpunt van de selefies betreffende degenen die oproepen naar of plannen maken om terroristische activiteiten te plegen; -zoals zelfmoordaanslagen, ontvoeringen of het doden- is dat de moslim dit aan de autoriteiten dient te melden. Het doet er niet toe of deze daden in een islamitisch of niet-islamitisch land begaan worden. De islamitische gemeenschappen moeten aan het voorfront staan om dergelijke, onislamitische daden, -die zogenaamd in de naam van de islaam uitgevoerd worden-, de kop in te drukken. De profeet ﷺ heeft gezegd: 'Er zal geen volk zijn waarin zondes worden begaan -terwijl de sterkeren onder hen de zondaars niet tegenhouden in hun zondes- behalve dat Allaah een bestraffing naar hen allen zal sturen.' De boodschapper ﷺ beschreef dat deze *kharidjieten* de islaam niet zouden begrijpen. Hij zei: 'Zij zullen de Qor'aan reciteren, maar hij zal niet voorbij hun kelen komen. Zij verlaten de religie zoals een pijl door zijn doel heen gaat [en deze weer verlaat]' Ouders hebben ook een grootse verantwoordelijkheid om hun kinderen op het ware en juiste selefistische begrip van islaam groot te brengen, zodat zij niet ten prooi vallen aan deze bedriegers.

Vertaald vanuit het Engels. Oorspronkelijk geschreven door Salafi Publications.
Salaf.com / Salafipublications.com



an-nasieha.nl

DE ZUIVERE ISLAAM VOLGENS DE METHODOLOGIE VAN DE SELEF AS-SAALEH

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR O.A.

- ARTIKELEN
- FOLDERS
- VIDEO'S
- AUDIO'S
- LIVESTREAM
- WEBSHOP
- FATAAWA
- RADIO (24/7)

WWW.AN-NASIEHA.NL

VOLG ONS OP  TWITTER@AN_NASIEHA_NL  NASIEHAMEDIA



an-nasieha RADIO

WWW.AN-NASIEHA.NL/RADIO

- ▶ 24/7 NEDERLANDSTALIGE LEZINGEN & QOR'AAN RECITATIES
- ▶ DE WEKELIJKE LESSEN WORDEN HIER LIVE GESTREAMD

OOK ALS APP VOOR IPHONE & ANDROID TOESTELLEN

An-Nasieha Radio
Stichting An-Nasieha presenteert

Beschikbaar in de App Store  Downloaden op de PlayStore 

#0031501