

—ZIJN LEVEN

Mohammed ﷺ werd geboren rond 570NC in Mekkah. Hij werd op jonge leeftijd wees, waardoor hij werd opgevoed door zijn oom. Hij werkte als handelaar, trouwde op 25-jarige leeftijd en leidde een bescheiden en relatief rustig leven. Desondanks werd hij alom gerespecteerd en stond hij bekend om zijn eerlijkheid en integriteit. Hierdoor werd hij zelfs 'de betrouwbare' genoemd. Hij besteedde vele uren in een grot in Mekkah; nadenkend en overpeinzend. Op 40-jarige leeftijd begon hij openbaring te krijgen van God, de Almachtige. Hij begon te preken tegen zijn volk, om hun levens en hun aanbidding puur en alleen aan de Almachtige God te richten. En om alle vormen van afgoderij te verlaten (*i.e. het aanbidden van iemand anders dan God*). Hij verbood de mensen om hem of een andere voorgaande profeet te aanbidden. Hij noemde zichzelf altijd de dienaar en boodschapper van God en schreef nooit enige vorm van goddelijkheid toe aan zichzelf. Mohammed ﷺ en zijn eerste volgers werden vervolgd voor hun monotheïstisch geloof; voor het enkel aanbidden van God alleen. Maar deze vervolging kon niet voorkomen dat steeds meer mensen de islam omarmden. De onderdrukking werd steeds erger, waarna Mohammed ﷺ en zijn volgers bevolen werden om te emigreren naar een andere stad; Medienah, een stad die ten noorden van Mekkah ligt. In Medienah accepteerden de mensen zijn boodschap en richtten zich naar hem voor leiding. Vanuit deze positie was hij in staat om de islam in de wijde omtrek te verspreiden. De vijanden van Mohammed ﷺ stuurden hun legers erop uit om de kleine moslimgemeenschap te vernietigen. Maar ondanks hun kleine aantal ten opzichte van hun vijanden, wisten zij hen te weerstaan en te verslaan. Binnen een aantal jaar wist hij Mekkah gewelddoos te veroveren. Mohammed ﷺ was zeer barmhartig bij een overwinning en vele van zijn eerdere vijanden -waaronder de leiders van Mekkah en vele Christenen en Joden-, werden Moslim. Toen hij op 63-jarige leeftijd overleed, had de islam zich op het grootste gedeelte van de Arabische schiereilanden gevestigd. De volgelingen van Mohammed ﷺ verspreiden de religie over het grootste gedeelte van de wereld. Voor de komst van Mohammed ﷺ speelden de Arabieren nauwelijks een rol in de geschiedenis. Mohammed ﷺ verenigde hen en verving heidendom en afgoderij met de zuivere aanbidding van de Almachtige God. Van stamgeschillen en oorlogen, naar solidariteit en cohesie; van dronkenschap en losbandigheid, naar nuchterheid en vroomheid; van weteloosheid en anarchie, naar een gedisciplineerd leven. Hij maakte van hen een volk dat hun religie -binnen 100 jaar na zijn dood- zou verspreiden over een groot gedeelte van de wereld. Hij leidde hen met kennis vanuit het duistere leven van afgoderij, onderdrukking en slechte tradities, naar het licht van het aanbidden van de enige, ware Schepper. Nooit eerder in de geschiedenis is het voorgekomen dat er zo'n onverwachte verandering plaatsvond, noch dat een nieuwe religie zo snel groeit. In tegenstelling tot andere rijken, wiens doelen tijdelijk waren en snel verdwenen, heeft het vermogen van de islam om de harten en geesten te veroveren, geleid naar zijn bestendigheid. Mohammed's ﷺ leven is goed gedocumenteerd gebleven. Zijn volgers deden hun best om zijn leringen in stand te houden. Zijn leringen zijn tot de dag van vandaag bewaard gebleven en worden ook wel 'hadith' genoemd. Dit is, naast de Qor'aan, een bron die gebruikt wordt voor de islamitische wetgeving.

Mohammed ﷺ legde de leringen van de Qor'aan uit, implementeerde deze leringen en leefde ernaar. Hetzelfde geldt voor de samenleving die hij om zich heen had opgebouwd. Voor Moslims is Mohammed ﷺ het perfecte voorbeeld voor alle mensen. Hij was een voorbeeldige profeet, staatsman, militaire leider, leraar, buurman, echtgenoot, vader en vriend. God, de Almachtige, zegt in de Qor'aan: **"Voorzeker, er is een boodschapper tot jullie gekomen vanuit jullie midden. Het doet hem verdriet dat jullie enige vorm van letsel of moeilijkheid ervaren. Hij vreest voor jullie, vol medelijden, liefdevol en barmhartig."** (9:128) Zijn uitspraken, daden en stilzwijgende goedkeuringen, vormen voor de Moslims een voorbeeld om naar te leven. Helaas hebben vele moslims door de jaren heen het slechte voorbeeld getoond en hebben zij tegenstrijdig gehandeld met de ware leringen van Mohammed ﷺ. Daarnaast zijn er ook velen die het goede voorbeeld van de boodschapper Mohammed ﷺ hebben gevolgd', tegen wie God zei: **"En voorwaar, jij (o Mohammed) beschikt over een hoogstaand karakter."** (68:4) Dus Moslims zijn verplicht om hem te volgen en zich te gedragen naar zijn edele karakter.

— WAT HISTORICI ZEGGEN OVER MOHAMMED ﷺ

Ook al was Mohammed ﷺ één van de grootste persoonlijkheden die de wereld heeft gekend, toch is er niet veel over hem bekend in het Westen en wordt er veel verkeerde informatie over hem verspreid. Echter hebben vele historici hem bestudeerd en over hem geschreven: **"Hij was Caesar en de paus in één; maar hij was de paus zonder de pretenties van de paus. Hij was Caesar zonder de legioenen van Caesar. Zonder een bodyguard, zonder een paleis en zonder een vast inkomen. Als er iemand is die het recht heeft om te zeggen dat hij oordeelde met een goddelijke wet, dan was dat Mohammed. Want hij had alle macht zonder de middelen en ondersteuning."** -*Dominee Bosworth. (Mohammed and Moham-medism)*- Belangrijke aantekening: als Moslims zeggen wij dat hij noch een Caesar noch een paus was, maar een profeet van de Almachtige God. **"Als de grootheid van het doel, beperkte middelen en geweldige resultaten de drie criteria zouden zijn voor menselijke genialeiteit, wie zou het aandurven om ook maar één belangrijk persoon uit de moderne geschiedenis te vergelijken met Mohammed?"** -*Lamartine. (Historie de la Turquie)*- **"Spreker, apostel, wetgever, strijder, veroveraar van ideeën, restaurateur van rationele dogma's, van een cultuur zonder afbeeldingen, oprichter van twintig materiële rijken en één spiritueel rijk. Dat is Mohammed. Als we de normen waarmee de grootsheid van een persoon wordt bepaald in beschouwing nemen, kunnen we de vraag stellen: is er een persoon die groter was dan hij?"** -*Lamartine. (Historie de la Turquie)*- **"Het was de strikte eenvoud en het vermogen van de profeet om zichzelf compleet weg te cijferen, zijn zorgvuldigheid en bekommernis betreffende zijn beloftes, zijn intense toewijding aan zijn vrienden en volgers, zijn heldhaftigheid, zijn onbevreesdheid, zijn absolute vertrouwen op God en zijn eigen missie. Niet het zwaard, maar deze (bovengenoemde) zaken, zorgden voor hun overwinning en zorgden ervoor dat zij alle hindernissen konden overwinnen."** -*Mahatma Gandhi. (Young India)* -

— MOHAMMED ﷺ IN DE BIJBEL

In de Qor'aan is vermeld dat de komst van Mohammed ﷺ al was aangegeven in de andere geschriften. Dit wordt ondersteund door het feit dat vele van de eerste Moslims, geleerde Christenen en Joden waren, die de komst van een profeet in Arabië verwachtten. Wanneer wij de geschriften analyseren, zien we in de Bijbel in deuteronomium 18:18, dat God tegen Mozes ﷺ zei: **"Ik zal voor hen (de joden) een profeet zoals jij voortbrengen uit hun broeders."** Christenen geloven dat deze profetie over Jezus ﷺ gaat. Het is echter duidelijk dat deze profeet zoals Mozes ﷺ zal zijn, en zal komen van de broeders van de Joden. De Joden stammen af van Izaak ﷺ en de Arabieren van Ismaël. Ismaël en Izaak ﷺ zijn broers, de zonen van Abraham ﷺ. Dus de broeders van de Joden zijn de Arabieren (*de afstammelingen van Ismaël* ﷺ). Mozes en Mohammed ﷺ hadden ook veel meer gemeen dan Mozes en Jezus ﷺ. Beiden kenden een natuurlijke geboorte; beiden zijn getrouwd geweest; beiden hadden kinderen; beiden werden aanvankelijk afgewezen door hun mensen en uiteindelijk geaccepteerd, waarna zij hun volk leidden. Beiden moesten hun thuisland verlaten; beiden versloegen hun vijanden; beiden kwamen met nieuwe religieuze wetgevingen (*vastgestelde wetten van God*) en beiden kenden een natuurlijke dood. Ook al geloven wij als Moslims datgene wat Mohammed ﷺ aangaf toen hij zei: **"De profeten zijn broeders. Hun moeders verschillen, maar hun religie is één."** Het is belangrijk om hieraan toe te voegen dat de Joden wachtten op deze profeet in de tijd van Jezus ﷺ. Deze profeet, die net als Mozes ﷺ was, zou anders zijn dan de Christus. In John 1:19-25 vroegen zij Johannes de Doper of hij de Christus was of 'de profeet'. Dus dit toont aan dat zij wachtten op twee grote Profeten: de Christus en 'de profeet'. Moslims geloven dat Jezus de Christus was en Mohammed 'de profeet' ﷺ.

— WAS MOHAMMAD ﷺ EEN VALSE PROFEET?

Na het analyseren van het leven van Mohammed ﷺ wordt het duidelijk dat hij werkelijk een profeet was en dat God hem hielp en leidde. Dit wordt ondersteund door het geweldige succes dat hij heeft geboekt. Sommige tegenstanders van de islam beweren dat hij een leugenaar was, of begoocheld. Laten we elke hypothese onder de loep nemen:

— 1. WAS HIJ EEN LEUGENAAR?

Er zijn vele verhalen uit het leven van de profeet waaruit blijkt dat hij geen leugenaar was of uit was op roem. Als voorbeeld; na de dood van de zoon van de profeet Mohammed ﷺ, Ibrahim, vond een zonsverduistering plaats. De mensen dachten dat het een teken was van God. Een soort condoleance. Als de profeet werkelijk op zoek was naar roem, zou hij deze kans gegrepen hebben om zijn profetschap te ondersteunen. Hij bekritiseerde hen echter en zei dat de zonsverduistering niks te maken had met de dood van zijn zoon. Toen steeds meer mensen Moslim werden, boden de Mekkanen hem leiderschap, rijkdom en vrouwen aan. Met als voorwaarde dat hij bepaalde concessies zou doen met betrekking tot zijn leringen. Ook al waren de Moslims klein in aantal en werden zij ernstig vervolgd, toch weigerde hij. Een bedrieger of iemand die op zoek is naar bekendheid zou deze kans op rijkdom en macht niet laten liggen. Als Mohammed ﷺ een valse profeet was, waarom leefde hij dan zo simpel toen hij leiderschap had verkregen?

> Als hij een valse profeet was zou hij zoveel mogelijk profiteren van het wereldse leven. In plaats daarvan gaf hij herhaaldelijk aan dat zijn beloning in het hiernamaals is. Hij sliep op maten die diepe littekens achterlieten op zijn lichaam, en hij stond's nachts in gebed, -terwijl hij, voordat de openbaring begon, een welgesteld en gerespecteerd lid van de samenleving was. Waarom zou hij dit allemaal op het spel zetten? Dit zou hij alleen maar op het spel zetten omdat hij op de waarheid zat. Daarnaast zou een leugenaar zichzelf niet berispen, -terwijl God Mohammed ﷺ gecorrigeerd heeft in de Qor'aan. Een bedrieger zou zichzelf vaak prijzen, terwijl in de Qor'aan vaker de naam van Jezus dan Mohammed ﷺ vermeld wordt. En Maria, de moeder van Jezus, wordt beschreven als 'verkozen boven de vrouwen van de werelden'; een titel die hij eerder aan zijn eigen moeder zou toeschrijven, als hij een leugenaar was!

– 2. WAS HIJ GEK?

Was Mohammed ﷺ begoocheld? Sommige tegenstanders van de islam beweren dat hij eerder krankzinnig was dan dat hij een leugenaar was. Maar ook deze uitleg zorgt voor complicaties. Hoe kon Mohammed ﷺ dan telkens gelijk hebben!? Hij sprak over zaken die niet bekend waren in zijn tijd. De Qor'aan refereert naar vele hedendaagse wetenschappelijke feiten. Er is geen fout te bekennen in deze feiten, terwijl de meeste feiten pas in de afgelopen decennia zijn bewezen. Maurice Bucaille, de Franse wetenschapper en medicus zei:

“In een tijd waarin voor velen wetenschappelijke waarheden funest zijn voor religieuze geloofsovertuigingen, zijn het uitgerekend de wetenschappelijke ontdekkingen, die na een objectieve analyse van de islamitische openbaring, de bovennatuurlijkheid van bepaalde aspecten van die openbaring hebben aangetoond.” Er zijn vele voorspellingen gedaan door zowel Mohammed ﷺ als in de Qor'aan. Ook hier zijn geen fouten te bekennen. Zo is bijvoorbeeld voorspeld dat de Qor'aan bewaard zou blijven zoals hij oorspronkelijk is geopenbaard. Hoe kon Mohammed ﷺ weten dat het boek meer dan duizend jaar ongewijzigd zou blijven? Als wij vandaag de dag een boek zouden schrijven, zou de kans behoorlijk klein zijn dat dit boek over duizend jaar precies hetzelfde zou zijn! Daarnaast laat God aan Mohammed ﷺ weten dat Hij hem zal beschermen tegen enig kwaad van de mensen. Hoe kon Mohammed ﷺ weten dat hij een natuurlijke dood zou sterven? Deze voorspelling is nog geweldiger wanneer je denkt aan de vervolgingen, pogingen tot moord en talrijke slagvelden die Mohammed ﷺ omwille van het geloof heeft doorgemaakt. Aboe Lahab was één van de felste vroege tegenstanders van de islam en van de profeet. Zijn levensverhaal ondersteunt het feit dat Mohammed ﷺ een profeet was. Enkele jaren voordat hij stierf werd er een vers geopenbaard waarin staat dat hij (*aboe Lahab*) voor altijd in het hellevuur zal blijven, - i.e. dus dat hij nooit Moslim zou worden en tot het einde een vijand van de islam zou blijven. Het enige wat aboe Lahab hoefde te doen om de islam in diskrediet te brengen is Moslim worden, zelfs al zou dat alleen naar de buitenwereld toe zijn.

– 3. HET WONDER VAN DE QOR'AAN.

De Qor'aan; hét belangrijkste wonder in de islam. Ten tijde van de openbaring van de Qor'aan, waren de Arabieren zeer trots op hun wel-sprekendheid, dichtkunst, literatuur en retorische vaardigheden. De Qor'aan was echter anders. De eloquentie, retoriek en zijn unieke structuur en compositie, biologeerde de mensen. Mannen die de woorden van de Qor'aan hoorden werden tot tranen geroerd. Verras-send genoeg werden een aantal van de grootste tegenstanders van de islam, Moslim. In de Qor'aan daagt God de mensheid uit, om iets voort te brengen dat gelijk is aan de Qor'aan. Maar ondanks verwoed-de pogingen, is het niemand gelukt om het gelijke van de Qor'aan te produceren. Hoe kon Mohammed ﷺ, die analfabeet was, zo'n fantas-tisch, literair meesterwerk produceren? De waarheid is dat de Qor'aan het woord van God is dat geopenbaard is aan Mohammed ﷺ. God zei: **“En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben geopenbaard aan Onze dienaar, brengt dan een gelijkwaardig hoofdstuk voort. En roept jullie getuigen of helpers buiten Allaah op, als jullie waarchtig zijn. Als jullie dan daartoe niet in staat zijn, en jullie zullen er nooit toe in staat zijn, vreest dan de hel: -haar brandstof bestaat uit mensen en stenen, (zij is) gereedgemaakt voor de ongelovigen.”** (Qor'aan 2:23-4)

– CONCLUSIE

Mohammed ﷺ behoort ongetwijfeld tot de grootste personen uit de wereldgeschiedenis. Dus wat je ook gelooft en waar je ook vandaan komt, zoek meer uit over deze geweldige man.

Vertaald vanuit het Engels. Oorspronkelijk geschreven door Salafi Publications.
Salaf.com / Salafipublications.com

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ DE PROFEET MOHAMMED

GEZIEN DE RUIM 1,5 MILJARD MOSLIMS OP DEZE WERELD, BENT U HET AAN UZELF VERSCHULDIGD OM DEZE MAN TE LEREN KENNEN

“ Ik heb hem bestudeerd, deze geweldige man. En naar mijn mening is hij helemaal geen antichrist, maar dient hij de redder van de mensheid genoemd te worden.” ”

*George Bernard Shaw,
The Genuine Islam*

“ Het is onmogelijk dat iemand die het leven en het karakter van de geweldige profeet van Arabië bestudeert - en weet hoe hij onderwees en hoe hij leefde- iets anders dan bewondering heeft voor die grootse profeet, één van de grote boodschappers van de Almachtige (Heer).” ”

Annie Besant, The Life And Teachings Of Mohammed