

“ Voorwaar, Wij hebben naar elk volk een boodschapper gestuurd, verkondigend: 'Aanbid alleen Allaah en blijf weg van valse goden. ”

(Qor'aan 16:36)

DE FUNDAMENTEN VAN TAWHIED ISLAMITISCH MONOTHEÏSME

“ Het recht van Allaah over Zijn dienaren, is dat zij alleen Hem aanbidden, en dat ze Hem nooit partners toekennen in de aanbedding.- ”

*(De profeet Mohammed ﷺ,
Boekharie & Moeslim)*

WAT IS DE ALLERBELANGRIJKSTE VERPLICHTING IN DE ISLAAM?

— HET AANBIDDEN VAN ALLAAH ALLEEN (TAWHIED).

Er wordt ons weleens gevraagd: *'Wat bezielt jullie, dat jullie het altijd over tawhied hebben en er lange gesprekken over voeren? Waarom richten jullie je niet op de situatie waar de Moslims zich tegenwoordig in bevinden? Zien jullie niet dat Moslims over de hele wereld onderdrukt worden? Zijn er geen belangrijkere onderwerpen?'*

Ons antwoord hierop is: **Ten eerste**; *tawhied* (*monotheïsme*) is het uitzonderen van Allaah alleen in de aanbedding. Het is het fundament van deze religie. Belang hechten aan *tawhied* is het werkelijke belang hechten aan het fundament van de Islaam. Wanneer de mensen geen belang hechten aan *tawhied* en haar ware betekenis, en deze betekenis tegen gaan, zal onheil hun treffen. Als we de Qor'aan, en wat het bevat aan leiding, overpeinzen, dan zien we dat *tawhied* volledig wordt verduidelijkt. In zulke mate dat er geen hoofdstuk in de Qor'aan te vinden is, behalve dat deze de aspecten van *tawhied* noemt en een verduidelijking geeft aan wat de *tawhied* tegengaat. We vinden in de Qor'aan informatie over de namen en eigenschappen van Allaah, alsmede over de daden van Allaah en Zijn Heerschappij. Hij is de enige Schepper, Voorziener en Bestuurder van alles wat er bestaat. In de Qor'aan vinden we ook het bevel van Allaah om alleen Hem te aanbidden, zonder Hem deelgenoten toe te kennen in de aanbedding. We zien ook verzen waarin er gewaarschuwd wordt voor het grote gevaar bij het toekennen van deelgenoten aan Allaah in de aanbedding (*shirk*). Alsmede het absolute verbod op het richten van aanbedding naar anderen dan Hij, en dat dit de grootste van alle zondes is. We zien ook dat Allaah gehoorzaamheid beveelt aan Hem en aan Zijn boodschapper, Mohammed ﷺ. En dit behoort tot de rechten van *tawhied*. Allaah beschrijft de beloning die Hij heeft voorbereid voor degenen die *tawhied* uitvoeren; dat zij in de oneindige tuinen van het paradijs zullen zijn. En Hij beschrijft de bestraffing en kwelling die Hij heeft voorbereid voor degenen die de aanbedding van Allaah verwerpen, en deelgenoten aan Allaah toekennen in de aanbedding; zij zullen in het oneindige hellevuur zijn. Dus de volledige Qor'aan draait om dit fundamentele onderwerp van *tawhied*. Als we naar het leven van de boodschapper Mohammed ﷺ kijken, zien we dat hij dertien jaar van zijn profeetschap in Mekka doorbracht en ongeveer tien jaar in Medienah. De periode die hij in Mekka doorbracht, nodigde hij de mensen uit naar de aanbedding van Allaah en waarschuwde hen tegen het toekennen en nemen van deelgenoten in aanbedding van Hem. Gedurende deze periode was er bijna geen openbaring die betrekking had op verplichtingen of verboden. Deze regels werden grotendeels geopenbaard na de emigratie naar Medienah. Een van de belangrijke uitzonderingen hierop was het gebed (*salaah*). Deze werd kort voor de emigratie van de boodschapper (*van Mekka naar Medienah*) verplicht gesteld.

Eenieder kan dus duidelijk zien wat een enorme nadruk, Allaah en Zijn boodschapper Mohammed ﷺ, legden op de oproep tot *tawhied*, alsmede de oproep tot het verlaten van aanbidding van elke andere god. De reden van deze enorme nadruk op *tawhied*, is vanwege zijn hoge positie in de islam. Dus nadat deze *tawhied* zich genesteld had in de harten van de gelovigen, zond Allaah de rest van de verplichtingen, zoals de zakaat, het vasten, de hadj en de islamitische kledingsvoorschriften, neer. De reden hiervoor is, dat geen van deze uiterlijke daden van aanbidding door Allaah geaccepteerd worden, behalve als deze zijn gebaseerd op *tawhied*. Het is omwille van deze nobele doelstelling, de mensheid oproepen naar *tawhied*, dat Allaah de boodschappers zond. Elk van hen begon zijn oproep met *tawhied*, zoals Allaah heeft gezegd: **'Voorwaar, Wij hebben naar elk volk een boodschapper gestuurd, verkondigend: 'Aanbid alleen Allaah en blijf weg van valse goden.'**" (Qor'aan 16:36) En: **'Wij zonden geen boodschapper voor jou, O Mohammed, behalve dat Wij hen ingaven om te zeggen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Ik, dus aanbid Mij'**" (Qor'aan 21:25) En elke profeet zei tegen zijn volk: **"O mijn volk, aanbid Allaah! Jullie hebben niets wat het waard is om aanbeden te worden, behalve Hij."** (Qor'aan 7:59). Hetzelfde kan gezegd worden over degenen die de weg van de Profeten volgen; zij geven de *tawhied* ook het belang wat het waard is. Voorzeker, het doel van onze schepping ligt geworteld in de aanbidding van Allaah: **"Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden."** (Qor'aan 51:56). Dus wanneer iemand zijn Heer, de enige Schepper, niet aanbidt, of anderen naast Hem aanbidt, heeft hij *tawhied* geschonden en de grootste zonde begaan bij Allaah. Er bestaat een groot misverstand onder veel Moslims en niet-Moslims: zij denken dat *tawhied* slechts inhoudt dat je de Heerschappij van Allaah bevestigt en erkent; dat Hij de Schepper, Onderhouder, Schenker van leven en dood en de Bestuurder van het universum is. En ze beweren dat iedereen die dit erkent, zich heeft onderworpen aan Allaah en een gelovige Moslim is. Deze verkeerde bewering die de *tawhied* (*monotheïsme*) beperkt tot de daden van Allaah, wordt actief gepropageerd door sommige Moslimsektes. Zij erkennen niet dat de *tawhied* die Allaah opdroeg aan al Zijn profeten; zoals Adam, Noach, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed ﷺ, de *tawhied* was van het uitzonderen van Allaah in de aanbidding. Zelfs de afgodendienaren in de tijd van de profeet erkenden dat Allaah de Schepper, Onderhouder en Schenker van leven en dood is; maar zij richtten hun aanbidding naar anderen dan Allaah. Het enkel erkennen en bevestigen van één Heer en Schepper was hen dus niet van nut: **"Zeg, (O profeet, tegen de afgodendienars): Wie voorziet jullie vanuit de hemel en de aarde? Wie heeft macht over het horen en het zien, en wie brengt het levende voort uit het dode en Wie brengt het dode voort uit het levende en Wie verordent het bestuur? Zij zullen zeggen Allaah. Zeg dan tegen hen: 'Zullen jullie dan niet vrezen!'"** (Qor'aan 10:31) Het punt van geschil tussen de boodschapper Mohammed ﷺ en de afgodendienaren, was niet hun ontkenning dat Allaah de Heer en Schepper is, -maar omdat ze weigerden om hun aanbidding naar Allaah te richten. Of omdat zij

hun aanbeddingen verdeelden tussen Allaah, hun afgoden en de bewoners van de graven. Dit punt wordt vergeten door veel hedendaagse islamitische sektes. Sommige Moslims beweren vandaag de dag onterecht, dat degenen die de doden aanroepen of hulp zoeken bij de bewoners van de graven, geen afgoderij plegen, omdat zij niet geloven dat de doden hen geschapen hebben of dat zij macht hebben over het universum. En zolang zij hierin geloven, zien zij hun daden niet als afgoderij. Zij beweren dat hetgeen zij aanroepen, of het nu Profeten, heiligen of engelen etc. zijn, slechts tussenpersonen en bemiddelaars zijn tussen hen en Allaah. Zij beweren in hun geschriften en lezingen: *'Wij roepen de heiligen en Profeten slechts aan, zodat zij voor ons bemiddelaars zijn bij Allaah'*. Dit is dezelfde bewering als die van de afgodendienaren in de tijd van de boodschapper van Allaah. Allaah zegt in de Qor'aan, dat de afgodendieners over hun goden zeiden: **"Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons dichter in rang bij Allaah breng en.."** (Qor'aan 39:3) En Allaah, de Allerhoogste zei over hun afgoden: **'Zij aanbidden anderen naast Allaah, degenen die hen niet kunnen schaden noch baten. En zij zeggen: 'zij zijn onze voor sprekers bij Allaah.'** (Qor'aan 10:18) In deze tijd zijn er Moslims die in deze grootste zonde vervallen en zij beweren het volgende: *'Dat wij de bewoners van de graven aanroepen en onze band met de doden en het vragen om hun hulp, is geen polytheïsme. Het is echter een manier om dichter bij Allaah te komen en wij vragen de doden slechts om bemiddeling, omdat zij de geliefden van Allaah zijn. Zij zijn dus niet meer dan bemiddelaars. En dit is geen shirk (afgoderij), aangezien shirk inhoudt dat je gelooft dat er een andere Schepper of Onderhouder naast Allaah is.'* We moeten begrijpen dat deze uitspraak exact hetzelfde is als die van de vroegere polytheïsten, zoals in de eerder genoemde verzen. Een ander twijfelpunt, die we vaak horen is: *'Alleen omdat wij de doden aanroepen en hun hulp zoeken, wil niet zeggen dat wij hen aanbidden.'* Deze uitspraak is in tegenstrijd met de tekstuele bewijzen. Allaah zegt: **"En de gebedsplaatsen behoren toe aan Allaah alleen, roep dus niemand naast Allaah aan."** (Qor'aan 72:18). En Hij zegt: **'En wie naast Allaah een andere god aanroept, heeft hier geen bewijs voor. En zijn afrekening zal bij zijn Heer zijn. Voorwaar, de ongelovigen zullen nooit slagen.'** (Qor'aan 23:117) Het is ons dus opgedragen om alle daden van aanbedding enkel en alleen aan Allaah op te dragen. Dit is omdat Hij de Schepper, Onderhouder, Schenker van leven en dood is, en Hij is Degene die ons van levensonderhoud voorziet. Allaah zegt: **'O mensheid, zonder jullie Heer uit in elke aanbedding. Hij Die jullie en degenen voor jullie geschapen heeft. Opdat jullie godsvrees zullen verkrijgen. Hij Die de aarde tot rustplaats voor jullie heeft gemaakt, en de hemel tot een beschermdak. En Hij zendt water uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens gewassen en vruchten uit de aarde voortbrengt, als voorziening voor jullie. Kent daarom geen deelgenoten toe in de aanbedding van Allaah, terwijl jullie dit alles weten.'** (Qor'aan 2:21-22) Dit vers staat in het begin van de Qor'aan en bevat het eerste rechtstreekse bevel aan de mensheid. >

> Dit bevel is gericht aan de gehele mensheid, om enkel en alleen hun Heer en Schepper te aanbidden, zonder een deelgenoot aan Hem toe te kennen. In dit vers worden een aantal daden van Allaah genoemd. Deze daden duiden op Zijn Heerschappij. En het zijn deze daden die de redenen vormen dat wij alleen Hem dienen te aanbidden, zonder enige partner of deelgenoot. Dus wij aanbidden Hem en vragen om Zijn hulp, Zijn redding, en zoeken toevlucht bij Hem. Wij roepen alleen Hem aan, omdat de andere goden die aangeroepen worden ons niet hebben geschapen, ons niet onderhouden, noch doen zij de regen neerdalen of brengen zij gewassen voort. Dus waarom zouden wij hulp of bemiddeling aan een profeet moeten vragen, terwijl we Degene kunnen aanroepen die hem *(die profeet)* heeft geschapen. Waarom zouden we de vrome bewoners van de graven aanroepen? Of de engelen, of de djinn, terwijl we ook Degene kunnen aanroepen die hen heeft geschapen. Voorwaar, Allaah heeft ons in de Qor'aan bevolen, dat we niemand aanroepen behalve Hem: **“En jullie Heer zei: Roep Mij aan en smeeK Mij. En Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die minachtend zijn in de aanbidding aan Mij, zullen vernederd het hellevuur binnengaan.”** (Qor'aan 40:60). Allaah zegt ergens anders: **“En tot Zijn tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan. Dus kniel niet neer voor de zon en niet voor de maan, maar kniel neer voor Allaah, Degene Die hen heeft geschapen, als jullie Hem werkelijk aanbidden.”** (Qor'aan 41:37) Dit vers verduidelijkt dat zelfs de uiterlijke daden van aanbidding; zoals het neerknielen en buigen, alleen voor Allaah gedaan mogen worden. En ze mogen niet gericht zijn aan de zon, de maan, de Engelen, de Profeten, de graven of aan iemands voorouders. De profeet Mohammed ﷺ heeft specifiek gezegd: **“Neem mijn graf niet als een plaats van aanbidding.”** *(Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim)* Aanbidding in de islaam omvat al hetgeen waar Allaah tevreden mee is en van houdt, -zowel spraak als handeling, -innerlijk in het hart of uiterlijk met de tong en ledematen. Wij zijn dus bevolen om al onze aanbiddingen aan Allaah te richten. De Moslim, die verplicht is om dagelijks vijf keer te bidden, zegt in elke eenheid van zijn gebed: **‘U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.’** (Qor'aan 1:5) En de profeet ﷺ zei zelf: **‘Doe'aa (aanroeping) is aanbidding.’** *(overgeleverd door aboe Dawoed in zijn Soennan en authentiek verklaard door shaykh al-Albaani)*. Het is ook onderdeel van aanbidding dat men zijn volledige hoop en vertrouwen bij Allaah legt. Dus de islaam verbiedt het vertrouwen op amuletten, geluksvoorwerpen, bijgelovigheid en voortekenen, aangezien al deze zaken in strijd zijn met het volledige vertrouwen hebben in Allaah. Als Moslims geloven wij dat Allaah overal macht over heeft: **‘Er zal niemand rampspoed overkomen, behalve dat dit gebeurt met het verlot van Allaah. En wie in Allaah gelooft, Hij zal zijn hart leiden. En Allaah is de Alwetende over alle zaken.’** (Qor'aan 64:11) Het dragen van amuletten werd verboden door de profeet ﷺ: **‘Degene die een amulet draagt, heeft shirk gepleegd.’** *(overgeleverd door imaam Ahmed in zijn Moesnad en authentiek verklaard door shaykh al-Albaani)* En het is overgeleverd dat de metgezel van de boodschapper van Allaah, Hoedayfa ؓ, een man zag die een draad om zijn arm droeg ter bescherming tegen koorts, waarna hij deze verwijderde en stukmaakte. *(Overgeleverd door Abie Haatim in zijn tafsier)*

Dus naar aanleiding van hetgeen we hierboven genoemd hebben, beschouwen we het als niet toegestaan om één van de rechten, *-die alleen aan Allaah toe behoren-*, te schenden. Het is bijvoorbeeld voor niemand toegestaan om te beweren kennis van het ongeziene en de toekomst te hebben. En de Kenner van het ongeziene is alleen Allaah. Dus is het niet toegestaan om naar waarzeggers en astrologen te gaan. De profeet Mohammed ﷺ heeft gezegd: **“Wie naar een waarzegger gaat en gelooft in wat hij zegt, is ongelovig in hetgeen geopenbaard werd aan Mohammed.”** (overgeleverd door aboe Dawoed in zijn Soennan en authentiek verklaard door shaykh al-Albaani) Dit is vanwege de uitspraak van Allaah: **“Hij bezit de sleutels tot het onwaarneembare en niemand kent het ongeziene behalve Hij.”** (Qor'aan 6:59) En: **“Voorwaar, alleen Allaah beschikt over de kennis van het Uur. Hij zendt de regen neer en Hij weet wat zich in de schoten bevindt. Niemand weet wat hij morgen zal verkrijgen. En niemand weet in welk land hij zal sterven. Voorwaar, Allaah is van alles op de hoogte, Alwetend.”** (Qor'aan 31:34)

— CONCLUSIE:

In deze korte uiteenzetting, wordt duidelijk voor de lezer waarom de selefies (*Ahloe Soenna wal Jama'a*) zoveel belang hechten aan *tawhied*. En dat ze de *tawhied* de prioriteit geven die het verdient. *Tawhied* (*islamitisch monotheïsme*) houdt in dat men elke aanbedding alleen aan Allaah richt, en dat men de aanbedding van alles wat naast Hem aan-beden wordt, verlaat.

Vertaald vanuit het Engels. Oorspronkelijk geschreven door Abu Khadeejah 'Abdul-Wahid.

Bron: Salaf.com / Salafipublications.com



an-nasieha.nl

DE ZUIVERE ISLAAM VOLGENS DE METHODOLOGIE VAN DE SELEF AS-SAALEH

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR O.A.

- ARTIKELLEN
- FOLDERS
- VIDEO'S
- AUDIO'S
- LIVESTREAM
- WEBSHOP
- FATAAWA
- RADIO (24/7)

WWW.AN-NASIEHA.NL

VOLG ONS OP  TWITTER@AN_NASIEHA_NL  NASIEHAMEDIA



an-nasieha
AN-NASIEHA RADIO...

► 24/7 NEDERLANDSTALIGE LEZINGEN & QOR'AAN RECITATIES

► DE WEKELIJKSE LESSEN WORDEN HIER LIVE GESTREAMD

WWW.AN-NASIEHA.NL/RADIO

OOK ALS APP VOOR IPHONE & ANDROID TOESTELLEN

An-Nasieha Radio
Streaming via Radio4.nl presentator

Beschikbaar in de App Store  

#0021501