

Tawhied

Voor kinderen



Dr. Saleh As-Saleh

Niveau 2

8-12 jaar

الناسية 
an-nasieha.nl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Ik getuig dat er geen God het recht heeft om aanbeden te worden behalve **Allaah**.
En ik getuig dat **Mohammed** Zijn dienaar en Boodschapper is.

De drie fundamenteën van islam

Er zijn 3 fundamenteën die wij allemaal moeten kennen en wij moeten volgens deze leven.

1) Het kennen van Allaah

Wie is **Allaah** ﷻ?

Allaah is de Schepper die alles geschapen heeft; die de hemelen geschapen heeft, de aarden, de nacht, de dag, de zon, de maan, de zeeën, ons en degene (de engel) die regen zendt. Daarom is **Hij** Degene die gehoorzaamd en aanbeden moet worden.

Hij hoort, **Hij** ziet, **Hij** weet alles. Niets is verborgen voor **Hem**, zelfs als je fluistert of zelfs als je aan iets denkt weet **Hij** ervan. **Hij** wist dat jij aan iets zou denken, zelfs voor dat jij werd geschapen. **Hij** verdient het om alleen aanbeden te worden, niets wordt aanbeden behalve **Hij**; we roepen alleen **Hem** aan. We zoeken toevlucht bij **Hem** en wij *houden van Hem*.

Wat is liefde?

Wanneer wij zeggen dat wij van **Allaah** -'azza wa djalla- en de islam houden betekent dat, dat wij volgen wat **Allaah** ons vertelt te volgen en wij volgen wat Zijn profeet Mohammed -sallallahoe alayhie wa sallaam- ons verteld heeft te volgen. Wij houden afstand van datgene waarvan **Allaah** en Zijn boodschapper ons vertellen dat wij afstand van moeten houden. Dit is de betekenis van ware liefde.

Het eenvoudig volgen van deze weg zal de liefde van **Allaah** brengen.

Dat betekent dat **Allaah** houdt van de moslims die Hem volgen en de leer van de Profeet Mohammed -sallallahoe alayhie wa sallaam- volgen.

Dit is de betekenis van liefde in de Islam.

2) Het kennen van de Islaam

Wat is de betekenis van Islaam?

Islaam betekent dat we ons onderwerpen aan *Allaah* in Tawheed; we onderwerpen ons aan *Allaah*, de Enige ware god, die het verdient om als Enige aanbeden te worden.

Ook betekent het om afstand houden van Shirk. Shirk is zeggen of geloven dat die en die persoon of dat en dat ding een deelgenoot is van *Allaah*, of om jouw dua te richten naar iemand anders dan *Allaah*, of om neer te knielen voor een afgod, of om de doden aan te roepen, of om te zweren bij iets anders dan *Allaah*. Zoals het zweren bij de zon, de maan, elk voorwerp, of zelfs het zweren bij de Profeet Mohammed -sallallahoe alayhie wa sallaam- .

Dit is de betekenis van Islam.

Het betekent simpelweg dat wij alleen *Allaah* aanbidden, zich onderwerpen aan Hem en afstand houden van alle soorten van Shirk.

Allah zegt in Soera Al Imraan vers 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Waarlijk, de enige (ware) godsdienst bij Allaah is de Islaam.

3) Het kennen van de Profeet Mohammed -sallallahoe alayhie wa sallaam-

We hebben in niveau 1 veel dingen geleerd over de Profeet Mohammed -sallallahoe alayhie wa sallaam-.

Zijn naam is Mohammed zoon van Abdullah de zoon van Abdul Muttalib zoon van Haashim. Haashim was van de stam van de Qoeraijs en de Qoeraijs is één van de Arabische stammen.

De Profeet Mohammed -sallallahoe alayhie wa sallaam- is de laatste en de beste van alle boodschappers.

We houden van hem en wij volgen zijn leer. We weten dat wat hij ons leerde over islaam juist en waar is. Dit betekent dat wij zijn weg volgen en zijn weg is de Soennah.

Dit is de betekenis van het kennen van de Profeet -sallallahoe alayhie wa sallaam-.

Dit is een zaak die extra aandacht nodig heeft. De persoon die sterft zal worden gevraagd over 3 dingen:

- 1- Wie is jouw *Heer*?
- 2- Wat is jouw *Deen*?
- 3- En wie is jouw *Profeet*?

Als wij weten dat *Allah* -'azza wa djalla- onze *Heer* is, moeten wij alleen Hem aanbidden.

Als wij weten dat *Islaam* de ware *godsdiens*t is waar Allaah van houdt en aanvaardt, moeten wij gehoorzamen en afstand houden van Shirk.

Als wij weten wie onze *Profeet* is, betekent dat, dat we van hem moeten houden en dat wij hem moet volgen.

Wat is aanbidding?

Aanbidding wordt in het Arabisch *'ibaadah* genoemd. Het is alles waar *Allaah* van houdt en tevreden over is van de uitspraken en handelingen. Zoals Dua (*Allah* aanroepen), Salaah (gebed), zakat (het geven van liefdadigheid aan de armen), het vasten, alsook het aanbidden van *Allaah* door een bezoek aan de Ka'ba in Mekka. Al deze daden zijn aanbidding. Andere aanbiddingen zijn het verwijderen van iets schadelijks van de weg, of het goed zijn voor de ouders, of zelfs het geven van een glimach aan jouw broeder of moslim vrienden. Dit allemaal is aanbidding.

Herinner je dat wanneer je iets wilt doen of wilt zeggen, we in ons hart de *intentie* moeten hebben.

Bijvoorbeeld als je zegt in jouw hart "Ik heb de intentie om dit te doen, omdat *Allaah* er van houdt; en ik zal de *islaam* volgen in wat ik zeg of wat ik niet zeg, wat ik doe en wat ik niet doe, alleen omwille van *Allaah*."

Dit zorgt ervoor dat onze daden van aanbidding geaccepteerd worden door *Allaah* -'azza wa djalla-. Dus wij doen geen dingen om er mee te pronken (*riyaa-e*); dit zal shirk worden, omdat we een deel van de aanbidding doen voor een ander dan Allaah. Dit heet shirk. Dit is de betekenis van de juiste aanbidding.



De niveaus van Deen (godsdiens)

Er zijn 3 niveaus

- 1) Islaam
- 2) Imaan
- 3) Ihsaan

De Islaam is gebouwd op vijf pilaren, namelijk:

- a) De Shahada '*laa ilaaha illallaah mohammadoen rasoolollaah*', dat betekent dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve **Allaah** en dat Mohammed Zijn boodschapper is. Dit is de shahaada. Het is de sleutel voor iemand om toe te treden tot de Islaam. Niemand van de niet-moslims treedt de Islaam binnen voordat hij gelooft en de shahaada getuigt en de daden van aanbidding heeft uitgevoerd.
- b) De Salaah (gebed)

Dit betekent **Allaah** -'azza wa djalla- aanbidden door alle gebeden te verrichten voor **Allaah** alleen. Hoe te bidden? De manier waarop we bidden tot **Allah** is de manier waarop Mohammed -sallallahoe alayhie wa sallaam- ons dat heeft laten zien. Hij -sallallahoe alayhie wa sallaam- zei: "Bid zoals jullie mij hebben zien bidden". De metgezellen zagen hem -sallallahoe alayhie wa sallaam- bidden en vertelden het aan ons. Dus wij volgen zijn manier om ze te verrichten om zo de beloning van **Allaah** te krijgen.

- c) Zakat (liefdadigheid)

Dit betekent **Allaah** -'azza wa djalla- aanbidden door het geven van liefdadigheid aan armen en behoeftigen.

d) Het vasten van de maand Ramadan

Dit betekent dat we **Allaah** aanbidden door de maand Ramadan te vasten. Je moet jezelf trainen om te vasten, zelfs als een kind, zodat wanneer je volwassen bent het gemakkelijker voor je is.

e) Al-Hajj

Dit betekent **Allaah** aanbidden door het maken van de reis naar Mekka, het bezoeken van de Ka'ba en door het doen van andere daden van aanbidding. Dit dient één keer in het leven te worden gedaan door de persoon die hiertoe in staat is.

Dit zijn de zuilen van Islam. Dit zijn allemaal daden van aanbidding; dus ze moeten oprecht worden verricht voor **Allaah** alléén en op de wijze die beschreven is door Mohammed -sallallahoe alayhie wa sallaam- , evenals de vrome voorgangers. Zij waren het dichtst bij de Profeet Mohammed -sallallahoe alayhie wa sallaam- en ze leerden zoveel van hem. Ze zijn grote voorbeelden voor ons om de goede dingen te doen. De Profeet -sallallahoe alayhie wa sallaam- zei: "Waar ik en mijn metgezellen vandaag de dag op zijn." Probeer dit altijd te onthouden. Het is een groot voordeel dat je zal helpen met het verschil te kennen tussen de waarheid en de leugen.

2) Imaan

Imaan betekent geloven in **Allaah**, Zijn *Engelen*, Zijn *Boeken*, Zijn *Profeten*, de *Laatste Dag* en in *al-Qadr*, het slechte en het goede daarvan.

A) Het geloven in Allah

Dit betekent geloven dat **Allaah** de ware en enige God is, dat alleen Hij het verdient om aanbeden te worden, zonder deelgenoten.

Ook geloven wij in alle eigenschappen waarmee **Hij Zichzelf** heeft beschreven.

Hij -'azza wa djalla- zegt dat **Hij** ziet, dus wij geloven dat **Hij** ziet, maar niet zoals ons zicht. Ons zicht is zwak en **Allaah's** Zicht is perfect.

Allaah zegt dat **Hij** kan horen; maar niet zoals wij. Ons gehoor is zwak en Zijn gehoor is perfect. Zoveel dat als alle mensen in de wereld op hetzelfde moment spreken, elk iets anders zeggend, dan zal **Allaah** ze allemaal horen en weten wat ze zeggen.

Allah -'azza wa djalla- zegt over zichzelf dat Hij **verheven is boven Zijn 'Arsh** boven de zeven hemelen. Dus wij geloven dat Allah niet op de aarde is en dat Hij niet in iemand of iets is.

Allah -'azza wa djalla- zegt dat **Hij geen zonen of dochters heeft**. Hij heeft geen kinderen nodig. Dus wij geloven dat hij geen zoon heeft genomen. Dus wie zegt dat iemand de zoon of dochter van **Allah** is, is een leugenaar en een ongelovige.

Allah zegt dat **Hij** een prachtig **Gezicht** heeft; dus wij geloven dat Hij echt een prachtig gezicht heeft, maar niet zoals ons gezicht. Waarom?

Omdat **Allaah -'azza wa djalla-** over zichzelf zegt: **"Niets is aan Hem gelijk"**

Dus wij geloven in AL Zijn Namen en ALLES waarmee **Hij Zichzelf** beschreven heeft; en wij geloven dat er niets is zoals **Hem**.

Dit is het geloven in **Allaah**.



b) Het geloven in de Engelen

Wij geloven dat Allaah hen geschapen heeft uit licht, en dat ze niet stoppen met het aanbidden van Allaah. Sommigen hebben vleugels, twee, drie en meer.

De belangrijkste van de engelen is Jibriel *Alayhi salem*; wie Allaah stuurde naar alle boodschappers om hen de woorden van Allaah te vertellen en de mensen tot Islaam te roepen.

Jibriel *alayhi salem* bracht de Woorden van Allaah, wat de Koran is, naar beneden. Hij bracht het naar beneden van Allaah naar de Profeet Muhammed.

De Profeet zag dat hij (Jibriel) zeshonderd vleugels had. Er zijn veel engelen, die elk een taak moeten doen die Allaah -'azza wa djalla- hen heeft gegeven als opdrachten.

c) Het geloven in de boeken

Allaah -'azza wa djalla- heeft boeken gestuurd naar Boodschappers van voorgaande volkeren en het laatste en definitieve boek, de Koran, naar de gehele mensheid met de Profeet Mohammed -sallallahoe alayhie wa sallaam- .

Allaah heeft sommige van deze boeken benoemd en vertelde dat de mensen de woorden van Allaah daarin veranderd hebben. Vanonder deze boeken kennen wij er twee; de eerste gaf Allaah aan Musa *alayhi salam* en noemde het de Tawra en dit boek werd gestuurd naar de kinderen van Israël (Ya'qoob) een lange tijd geleden. Sommige van de kinderen van Israël veranderden de Tawra en veranderden dingen die Allaah ze had gezegd niet te veranderen. Niemand moet de woorden van Allaah -'azza wa djalla- veranderen. Dus de Thora is na de veranderingen niet meer aanvaardbaar bij Allah.

Hetzelfde met het boek dat werd neergezonden aan de Profeet Isa *alayhi salam* . Profeet Isa kwam na Musa *alayhemus salam* en hij werd naar de kinderen van Israël gestuurd. Ook in dat boek, dat de Indjiel (evangelie) heet, werden er wijzigingen aangebracht en het is niet meer aanvaardbaar bij Allaah. Zij voegden eraan toe dat Isa de zoon van Allaah is. Dit is niet waar. Omdat deze boeken leugens bevatten vermengd met de waarheid, zijn ze niet aanvaardbaar zoals ze waren in het begin toen Jibriel ze stuurde naar de Profeet Musa en Isa *alayhemus salam*.

Allaah -'azza wa djalla- heeft de Koran neergezonden, het laatste en definitieve boek. Dus het maakte al de boeken daarvoor ongeldig en liet ons weten over de wijzigingen die in de boeken waren gemaakt. En Allaah beschermt de Koran.

De mensheid is opgeroepen om alleen de Koran te volgen, omdat de Islaam de Deen (religie) is die door Allaah wordt geaccepteerd.

Nu weten wij waarom het christendom en het jodendom niet worden geaccepteerd door **Allaah**. De christenen en de joden zijn opgeroepen om oprecht in **Allaah** te geloven en weg te blijven van shirk. Ook om Mohammed -sallallahoe alayhie wa sallaam- te accepteren en te geloven in hem als laatste boodschapper. Als ze dit doen zullen ze moslims worden. Iedereen wordt opgeroepen om hetzelfde te doen.

d) Het geloven in de Profeten

Wij geloven in degenen die wij van naam kennen (die **Allaah** ons heeft verteld) net zoals in degenen die wij niet van naam kennen.

Allaah -'azza wa djalla- heeft ons een deel van hun namen en verhalen verteld in de Koran, hoe ze de mensen opriepen naar Tawheed en hoe hun volkeren hen verwierpen en kwetsten, maar ze waren geduldig. Onze Profeet -sallallahoe alayhie wa sallaam- is de laatste boodschapper en de laatste Profeet voor de GEHELE mensheid.

Van de belangrijkste boodschappers zijn Noeh *alayhi salaam*, Ibrahiem *'alayhi Salaam*, Musa *alayhi salaam*, Isa *alayhi Salaam* en Mohammed alayhie salaam.

Ze riepen op tot de Tawheed, zij waren allen moslim en de beste van de boodschappers is Mohammed -sallallahoe alayhie wa sallaam- .

E) Het geloven in de Laatste Dag

We geloven dat **Allaah** een einde zal maken aan deze wereld; iedereen zal dood gaan. Daarna brengt **Allaah** de mensen uit hun graven en waar ze ook zijn, en ze zullen onder ogen komen wat ze hebben gedaan. Degenen die de islam accepteerden en de Deen (religie) volgden zullen eindigen in het Paradijs. Wat betreft degenen die zijn overleden als kuffaar (ongelovigen) of *moeshrikeen* die deelgenoten toekenden aan Allaah en in die toestand overlijden; ze zullen eindigen in de hel.

Er wordt niemand onrecht aangedaan want **Allaah** is Rechtvaardig, Genadevol.

F) Het geloven in al-Qadar: het goede en slechte daarvan

Al-Qadar betekent voorbestemming. Wat betekent dit? Allaah zegt dat hij alles heeft geschapen met een voorbestemming. Dit betekent dat Hij alles heeft vastgesteld; Hij heeft alles vastgelegd in een boek.

Bijvoorbeeld: Deze persoon zal worden geschapen op die dag en sterven op die dag. Alles wat we doen is geschreven in de Moeder van de boeken (Ummul Kitaab), ook bekend als de welbewaarde Tabletten *al-Lawhul Mahfoodh*.

Hij weet alles, zelfs voordat het geschapen werd, weet Hij alles erover.

Allaah -'azza wa djalla- weet wat er gebeurde in het verleden en Hij weet wat zal plaatsvinden in de toekomst.

Er is niets verborgen voor Allaah en er is niets dat plaats vindt in dit leven, op aarde of welke plaats dan ook zonder de Wil van Allaah.

We weten niet wat Allaah heeft voorbestemd, het is verborgen voor ons.

Allaah heeft al het goede bekend gemaakt aan ons, en Hij heeft al het kwaad bekend gemaakt. De moslim, moet het goede doen. Het goede is de Islam.

3 Ihsaan

Ihsaan betekent dat wij Allaah aanbidden alsof wij hem zien.

Hoewel wij Hem niet kunnen zien, Hij ziet ons.

Daarom moeten we waakzaam zijn voor Allaah, en we moeten goede intenties hebben wetend dat Allah ziet.

Dus als wij bidden aanbidden wij Allaah, wetend dat Allaah ons ziet. Zodat onze aanbidding (de Salah) goed is en geaccepteerd wordt door Allaah. Als we weten dat iets slecht is, weten we dat Allaah ons ziet zodat we ons onthouden hiervan. We moeten de hele tijd in staat van Ihsaan zijn, herinneren dat Allaah ons ziet. Wanneer een persoon dit doet zal zijn geloof toenemen, het wordt beter en sterker.

Dit zijn de niveau's van de Deen.

Ik vraag Allaah om het makkelijk te maken om het te begrijpen en het een voordeel te laten zijn voor mijzelf en voor jullie allen.

Dit brengt ons tot het einde van

tawheed voor kinderen (niveau 2)



Veel dank aan Zuster Hamedi Gedi al-Kanadiyyah voor haar transcriptie en algemene ontwerp. De coördinatie van zuster Umm-Sulaym wordt gewaardeerd, de toetsing door zuster Umm Ahmad al Kanadiyyah word ook erkend.

Saleh As-Saleh

5 jamada 1, 1427

1 juni, 2006

[VT] Team An-Nasieha heeft de opmaak deels veranderd. Klik hier voor de originele versie:
http://understand-islam.net/site/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=121